



# Kring Deventer in de boot genomen

Op 23 mei komen voorzitter Dini Velderman en penningmeester Evert van den Hoorn bij elkaar om de laatste puntjes op de i te zetten voor de viering van het 50-jarig jubileum van de Kring Deventer.

Dini Velderman namens het bestuur van de Kring Deventer:

***“Wij willen iedereen bedanken die ertoe heeft bijgedragen om ons jubileum tot zo'n mooie dag te maken en ook dank voor alle felicitaties en attenties”.***

Evert heeft de financiële zaken van de Kring altijd goed voor elkaar. Daarom heeft hij er ook moeite mee dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe het zal gaan als er districten zullen ontstaan. Dini vertelt dat ze al wel contact heeft gezocht met de contactpersoon in de regio, maar dat het nog niet tot een ontmoeting is gekomen. Greet van der Zwan kan niet bij de vergadering aanwezig zijn wegens ziekte.

Gelukkig is Greet er wel op dinsdag 14 juni als om half twee dertig deelnemers zich melden bij 'De Nieuwe Aanleg' in Almen. Voor de deur ligt een prachtige boot op het gezelschap te wachten, maar eerst koffie met gebak natuurlijk! Greet gaat rond om iedereen het gastenboek te laten tekenen en laat een oude nieuwsbrief uit 1981 zien met de titel afdeling Deventer "De Klinknagel". Zo heet de nieuwsbrief van de Kring Deventer nog altijd. Trees Oudshoorn van het Infocentrum is speciaal gekomen om de Kring namens het bestuur van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS te feliciteren met het jubileum.

Om drie uur gaan we aan boord voor een prachtige tocht over het Twentekanaal en de IJssel naar Zutphen. Het weer is veel beter dan voorspeld en veel mensen gaan naar het bovendek om van het varen te genieten. "Moet je bedenken dat zo'n kanaal helemaal met de hand werd gegraven," zegt een van de deelnemers. Bij de sluis gaat de deur omhoog en we duiken allemaal even onder het afdak om de vele druppels die daar vanaf vallen te ontwijken als we eronder door varen.

Op zo'n tocht krijg je de kans om met veel mensen te praten. Over de jonge ganzen die we op de kant zien liggen, maar ook over wanneer je bent geopereerd en hoe het nu met je gaat, of over het verlies van je man pas drie jaar geleden. In Zutphen komt een buffet aan boord. Het eten wordt aantrekkelijk uitgesteld, en tafel voor tafel gaan we een mooi bordje opscheppen. De boot maakt nog een rondje door de haven van Zutphen, waar prachtige oude boten liggen, voor we aan de terugtocht beginnen.

Na ruim vier uur varen stappen we weer aan wal. Daar wacht in het restaurant nog een ijsbuffet op ons. En alsof we het zo afgesproken hebben, barst nu een enorme onweersbui los. Als we om acht uur afscheid van elkaar nemen, krijgen we nog een mooie rode roos mee en een tasje met leuke dingetjes. Iedereen is het erover eens, het was een heerlijke jubileumdag!



---

Viering 50-jarig jubileum  
van Kring Deventer

---

---

Meer foto's:  
[www.facebook.com/HoofdHals](http://www.facebook.com/HoofdHals)

---